

**Mariël van der Snel** is een enthousiaste en bewogen docente Nederlands en wiskunde met een passie voor presenteren. Niet alleen in het werkveld onderwijs, maar ook daarbuiten. Zo presenteerde zij onder andere het Vecht Gospelfestival en diverse jeugdconcerten van muziekvereniging Soli Deo Gloria waarvan zij jarenlang lid was. Muziek maken, zingen en luisteren is voor Mariël een waardevolle manier om uiting te geven aan haar geloof. Vanavond hoopt zij dan ook op vele kippenvelmomenten!

**Cor Oudshoorn** was al heel jong geïnteresseerd in tekenen en schilderen en kreeg schilderles van Rob Hessels in Zuidwolde en later ook nog van Dick van Heerde in Heerde. Hij plaatst zichzelf in de surrealistische kunststroom en zijn grote inspirator is Salvador Dali. Meestal laat hij zijn fantasie de vrije loop. Zo komen de gekste dingen op het doek. "Een schilderij maken is genieten, je moet jezelf in je fantasie kunnen verliezen"

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door:



**BUFFET - BARBECUE - CATERING - VERHUUR**

Partycatering Assen, Ketellapperstraat 8, tel. 0592 - 406463

**PARTYCATERING-ASSEN.NL**



**Ploegmakers beheer b.v.**  
Exploitatie en beheer onroerend goed





*El Elohim*  
*Gespelkoor Assen*

*40 jaar*

Zaterdag 14 april 2018

olv. Joop Ploeg

Jan de Roos & combo

mmv. Cindy Oudshoorn

presentatie: Mariël van der Snel



*Faith*



*Hope*



*Love*

## 40 jaar El Elohim,

Op 1760 dinsdagavonden zongen de koorleden op de repetities en genoten ze van de muziek die ze samen maakten. Op 1760 avonden werd er lief en leed gedeeld, gelachen en soms gehuild. Veel van onze koorleden zijn al jaren lid en voelen zich verbonden met El Elohim. Op de vraag die ik enkele leden stelde waarom zij graag bij ons koor zingen, kreeg ik antwoorden zoals:

*“Het is fijn dat er vrij over het geloof kan worden gezongen met mensen van allerlei kerken. Ik geniet van het zingen, voel me er goed bij, het geeft mij weer energie. Het gaat niet alleen om het zingen, de gezelligheid van deze leuke groep is ook belangrijk”*

De reisjes die het koor maakte werden erg gewaardeerd. In het verleden gingen we o.a. naar Göteborg en Parijs. Het afgelopen najaar waren we in Berlijn. We gaven een concert in de Apostel Paulus Kirche, bezochten de toeristische trekpleisters en maakten er samen een gezellige boel van.

Het doel van het repeteren o.l.v. Joop Ploeg, met pianobegeleiding door Jan de Roos, is niet alleen voor ons eigen plezier, maar we laten ook graag anderen daar in delen. Mensen blij maken of ontroeren. Ons plezier verdubbelt wanneer we merken dat door ons optreden mensen worden geraakt. We doen ons uiterste best om zo goed mogelijk voor de dag te komen. El Elohim hoopt dit nog vele jaren te kunnen blijven doen.

Dit alles vraagt veel inzet van de leden. Veel mensen nemen een taak, groot of klein, op zich. Dit is één van de redenen waarom El Elohim zich na 40 jaar nog steeds op enthousiaste wijze, in kerkdiensten en bij velerlei muzikale gelegenheden, kan presenteren. Naast het bestuur zijn er diverse commissies. Om dit jubileumconcert te kunnen geven, is door de jubileumcommissie de afgelopen tijd veel werk verzet. Over het kleinste detail is nagedacht.

Met de soliste Cindy Oudshoorn en het combo van vanavond kan het bijna niet anders ..... u gaat een mooie avond tegemoet!  
Ik hoop dat u er van gaat genieten.

Namens El Elohim,

Rina-Lies Goedvolk  
voorzitter

## **Mogen wij aan u voorstellen**

**Lotte de Bruin** heeft saxofoon gestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Daar heeft ze haar diploma's Docent Muziek en Hafabra-directie behaald. Naast het bespelen van de saxofoon doet ze door de week nog een tal van andere dingen. Zo is ze dirigent van twee orkesten, Chr. muziekvereniging 'Nil Sine Labore' uit Boerakker en muziekvereniging 'In Corpore' uit Wagenborgen. Verder is ze producent van het Noordpool Orkest, een 42-koppig professioneel orkest dat bestaat uit een bigband en strijkers. Ook maakt ze deel uit van het 'Ommelander Saxofoonkwartet' dat ze samen met drie andere saxofonisten heeft opgericht in 2015. En ze geeft saxofoonles in Groningen en Winsum.

**Marjanne Klok** (1991) was al op zeer jonge leeftijd in de ban van de contrabas. Bij de open dag op de muziekschool was dit dan ook het enige instrument wat ze wilde proberen. Vanaf haar 8<sup>e</sup> is ze begonnen met lessen. Na een groot aantal jaren in jeugd- en studentenorkesten waarbij ze onder andere samen heeft gespeeld met Cor Bakker heeft ze in 2012, 2013 en 2014 met het Nederlands Studentenorkest meegespeeld onder leiding van de topdirigenten Lucas Vis, Ivan Meylemans en Jurjen Hempel. Daarnaast heeft Marjanne op contrabas en basgitaar in comboverband zang begeleid bij diverse koren en in de kerk. Zo heeft ze al meerdere malen El Elohim begeleid. Naast de passie voor muziek heeft Marjanne een buitengewone interesse in de natuur en ecologie. Ze heeft dan ook ecologie gestudeerd en is momenteel werkzaam bij Vogelbescherming Nederland.

**Annemargriet Duursema-Hopman** kreeg op 10 jarige leeftijd haar eerste orgellessen van Katrien Drewes en later van Johan Gerkes. Op 15 jarige leeftijd participeerde ze op piano en Hammond orgel in het combo van de Pinkstergemeente van Assen en vanaf haar 19<sup>de</sup> begon haar carrière als organist binnen diverse PKN genootschappen waarbij ze werd gecoacht door Bert Scholten en Daniël Rouwkema. Momenteel is ze als kerkorganist verbonden aan de GKV Assen Marsdijk.

As the deer

***Ken je mij - Cindy Oudshoorn***

**Mariël van der Snel**

Wonderen

Zonder jou

***Wind beneath my wings - Cindy Oudshoorn***

God and God alone

Thankful

**Mariël van der Snel**

*“Wonderen gebeuren, waar niemand ze verwacht. Waar mensen samen door het leven gaan. Kijk maar om je heen waar liefde wordt gebracht. Kleurt een wonderlijke vreugde het bestaan”*



**Faith**



**Hope**



**Love**

## **Mogen wij aan u voorstellen**

Dirigent **Joop Ploeg** studeerde hobo aan de conservatoria van Groningen en Den Haag. Als 1e hoboïst van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso is hij 38 jaar werkzaam geweest. Sinds september 2017 is Joop met FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag). Tegenwoordig is Joop actief als solist, geeft hij hobolessen en is hij koordirigent. Sinds 1989 is hij dirigent van El Elohim.

**Jan de Roos** is pianist/organist. Hij studeerde af aan het conservatorium in Groningen en houdt zich vooral bezig met klassieke muziek. Als begeleider en/of solist is hij veelgevraagd. Verder is hij repetitor bij een aantal koren en geeft hij pianoles. Sinds 2003 is hij vaste pianist van het koor.

Slagwerker **Edward Naber** is behalve vaste drummer van El Elohim, tijdens concerten en projecten, ook slagwerker van de Martini Brassband Groningen en de Biggle Baggle Big Band uit Assen.

**Cindy Oudshoorn** *Passie. Energie. Gedrevenheid.*

Als allround zangeres heeft Cindy op vele manieren haar sporen verdiend in de muziekwereld. Ze is regelmatig in studio's te vinden om daar vocale bijdragen te leveren aan verschillende producties en zong o.a. de titelsong in van de film Brother Bear II. Ook op podia is Cindy veel en vaak te vinden en werkte zij met Ruth Jacott, Rob de Nijs, René Froger en Gerard Joling. Meer dan 10 jaar lang was zij het gezicht en de leadzangeres van Kayak, waar zij met Edward Reekers in contact kwam. Die kennismaking resulteerde uiteindelijk in de samenwerking bij het succesvolle Symfo Classics.

**Kees van der Berg** mag zichzelf inmiddels een ervaren gitarist en muziekdocent noemen. In 2005 begon hij met de vooropleiding Docent Muziek aan het conservatorium in Groningen. Inmiddels is deze opleiding afgerond en zijn er verschillende zeer uiteenlopende projecten gedaan. Naast bezigheden als uitvoerend musicus heeft hij ervaring opgedaan in professionele ondersteuning binnen de podiumkunsten, een zeer dynamisch werkveld waar snel schakelen een vereiste is.

# Programma

If I had words

**Mariël van der Snel**

Holy is the Lord

Are you washed in the blood

***Open arms - Cindy Oudshoorn***

Footprints on the water

A better place

Finish Strong

*“Freedom and Justice is the melody that let us shine on. If you feel it through the music, we can make this world a better place!”*



**Faith**



**Hope**



**Love**

**Mariël van der Snel**

***Old and wise - Cindy Oudshoorn***

Make us one

Let the peace of God reign

I dreamed a dream

***Ruthless Queen - Cindy Oudshoorn***

Shackles

**Pauze**

*“I dreamed a dream in times gone by, when hope was high  
and life worth living. I dreamed, that love would never die.  
I dreamed that God would be forgiving”*



**Faith**



**Hope**



**Love**